

# Persbericht: Het Teufelsmoor



## **Het Teufelsmoor: 'hier begin een grootse, grillige hemel waarvoor woorden tekortschieten'**

Met deze zin karakteriseerde de dichter Rilke de misschien wel meest bijzondere eigenschap van de streek ten noordoosten van Bremen. Het Teufelsmoor, dat is: het weidse landschap rondom de Weyerberg (de enige verheffing in het vlakke landschap), de riviertjes, de vele kanalen en sloten die de afgelopen eeuwen in noeste arbeid door de veenboeren werden gegraven om het veen te ontginnen. Deze oneindige hemel en het eenvoudige en pure leven van de veenboeren had aan het einde van de 19de eeuw een grote aantrekkingskracht op schilders uit de grote steden. Een flink aantal van hen trok naar het platteland, en zo veranderde Worpswede van een boerendorp in een kunstenaarskolonie.

### **Nostalgie en natuur**

De sporen van de veenkolonisatie zijn overal terug te vinden. Weides en akkers worden doortrokken met sloten en kanalen, de wegen zijn kaarsrecht, omzoomd door lange rijen berken. Op terpen staan oude, pittoreske vakwerkboerderijen. Over de rivieren glijden de karakteristieke turfschuiten met hun bruine zeilen voorbij. In plaats van turf vervoeren ze tegenwoordig rustzoekers die een paar uurtjes willen genieten van een unieke natuurbeleving. De schipper vertelt over het harde leven van de eerste bewoners van het Teufelsmoor. In verschillende streekmusea en de Torfschiffwerft wordt de geschiedenis weer tot leven gewekt.

### **Trein en turf**

In de weekenden wordt de rust af en toe verbroken door het getoeter van de Moorexpress. In 1909 vormde deze de eerste permanente verbinding over land tussen Bremen, Worpswede en Bremervörde. Tegenwoordig vervoert de historische trein bezoekers die graag in een gezapig tempo de omgeving verkennen. De ultieme nostalgische beleving is een gecombineerde tocht met Moorexpress en turfschuit.

### **Een paradijs voor fietsers**

Het landschap van het Teufelsmoor leent zich uitstekend voor fietstochten. De goed bewegwijzerde fietsroutes voor dagtochten en meerdaagse tochten – in totaal meer dan 500 km – zijn heel afwisselend. De routes in het Teufelsmoor zijn helemaal vlak en daarom ook geschikt voor minder geoefende fietsers. Langs de routes kunt u pauzeren in de zogenaamde 'Melkhüs' met heerlijke zuivelproducten, in boerderijcafés met taart en gebak en talrijke hotelletjes en restaurants.



Voor wie het Teufelsmoor met de fiets wil ontdekken en een aantal highlights van de streek wil leren kennen, is de fietsroute 'Weites Land' de juiste keuze. Die verbindt de bruisende Hanzestad Bremen met de landelijke idylle van het Teufelsmoor, de magische aantrekkingskracht van de kunstenaarsdorpen Worpswede en Fischerhude, en de maritieme sfeer van de voormalige walvisvaardersplaats Vege-sack. De fietsroute 'Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer' is uitstekend te combineren met een ritje met de Moorexpress. De route verloopt van het Centraal Station in Bremen via het Teufelsmoor richting Stade. Voor de terugreis stapt u gewoon met de fiets in de Moorexpress. In de fietswagon passen 25 fietsen.

### **Musea in alle soorten en maten**

Er zijn weinig streken die zo 'n grote diversiteit aan bezienswaardigheden hebben als het Teufelsmoor. Worpswede is nog steeds een levendig kunstenaarsdorp, met maar liefst 4 musea, talrijke galeries en spannende bouwwerken, zoals de expressionistische Käseglocke of de Worpsweder Bahnhof in Jugendstil. De rijke traditie en het zware leven van de veenboeren uit het Teufelsmoor worden weer tot leven gewekt in de verschillende streekmusea. Een van de grootste attracties is en blijft een wandeling door het veen onder leiding van een gids. Want de veenboeren hebben gelukkig niet alles in akkerland veranderd.